

Even voorstellen

Wij zijn Ray en Suzanne de Lima, 43 en 38 jaar oud maar we voelen ons nog begin 20. Ray is geboren en getogen in Leiden en Suzanne in Eenrum, Groningen. We hebben een werving & selectie bureau gericht op de advisering en accountancy branche. We zijn al 12 jaar heel gelukkig getrouwd en sinds 3 jaar de trotste ouders van onze geadopteerde zoon Boaz. We zijn ontzettend gezegend papa en mama te zijn van ons lieve, kleine mannetje. Hij maakt ons leven wild, chaotisch en geweldig. Alles wat we nog onder controle konden houden, moesten we loslaten. Met dit lieve ventje is elke dag anders en elke dag één groot feest.

Wij schrijven blogs over de dingen die we meemaken in het dagelijks leven, over adoptie en over ouderschap. We schrijven hoopvolle, persoonlijke en real life stories.